

KIM & LINA spelar match

av Torsten Bengtsson

Illustrationer Kristina Grundström

Läs även dessa spännande böcker i serien:

Kim & Lina badar en bil
Kim & Lina ensam hemma
Kim & Lina räddar Sture
Kim & Lina vilse i skogen
Kim & Lina och en godisråtta
Kim & Lina möter ett monster
Kim & Lina hoppar högt
Kim & Lina flyger iväg

Hegas

Kim spelar fotboll. Idag ska han spela match. Han är lite nervös. Nu sitter han i bilen och väntar. De ska snart åka.

Lina är på sitt rum. Hon spelar på datorn.

- Nu åker vi, säger mamma.
- Jag vill inte följa med, säger Lina.
- Kim ska spela match, säger mamma.
- Fotboll är dumt och tråkigt, säger Lina.



Då säger mamma att Lina måste följa med.

Pappa är inte hemma. Och efter matchen ska de åka till mormor. Hon ska bjuda på mat.

I bilen surar Lina.

– Jag tänker inte se på någon match, säger hon.

– Gör som du vill, säger Kim.

– Ni kommer ändå att förlora, fortsätter Lina.

– Vi vinner, säger Kim.

– Ni är sämst, retas Lina.

– Sluta nu! säger mamma och låter arg.

När de kommer fram går Kim iväg för att byta om.

Han och hans kompisar har randiga tröjor. De är vita och svarta.

Lina och mamma går en bit bort. Där står mammor och pappor som ska se på matchen.

På planen finns två mål med nät. I gräset är det vita linjer.

- Det här ska bli kul, tycker mamma.
- Det är tråkigt, klagar Lina.

Vid sidan om planen växer några höga träd. Lina går dit. Hon klättrar upp i ett av dem. Hon klättrar högre och högre. Snart är hon uppe i toppen.

- Här är jag, ropar Lina till mamma.
- Mamma ser henne och vinkar.

